

Tsaar Alexander I (1814)

Alexander I, Tsaar. Deze Russische vorst reed op 1 juli 1814 door Delft op zijn weg van Rotterdam naar Den Haag. Enige dagen tevoren waren de berichten daarover binnengekomen bij het stadsbestuur, dat daarop de Delftenaren had verzocht hun huizen te versieren. De keizer reisde met 12 rijtuigen, waarvoor een bespanning van 51 paarden nodig was. Delft moest zorgen dat er tijdig 12 paarden met tuigen en voerlieden in Rotterdam zouden zijn. Een detachement van 32 cavalerieofficieren van de Haagse schutterij werd in Delft ingekwartierd om als escorte te kunnen dienen. Het stadsbestuur - sinds november 1813 bestaande uit een Provisioneel Bestuur van 12 leden - kwam om 10 uur bijeen bij Huis ter Lucht, vooraan op de Rotterdamseweg, want de Tsaar zou 's morgens passeren en aldaar zou men hem toespreken. Er was een muziekcors en de schutterij en de militairen van het garnizoen stonden opgesteld. Eerst om 3 uur reed de Tsaar voorbij, maar er was geen gelegenheid voor een toespraak of enig ander oponthoud. Alexander zat in een open calèche, bespannen met 6 paarden. Naast hem zat de Nederlandse kroonprins, de latere koning Willem II, die in 1815 zou huwen met Anna Paulowna, de zuster van de Tsaar, nadat Willems verloving met de Engelse prinses Charlotte was verbroken. De stoet kwam de stad binnen door de Rotterdamse poort, reed via Oude Delft en Noordeinde, en vertrok via de Haagpoort. De klokken luidden, het carillon speelde, en er klonken tweemaal 101 saluutschoten.

Lit.:

- C.D. Goudappel. *Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft*, deel II (1988), blz. 11.